



# Ferry Molenaar

## Transcript

### Ferry op bezoek

Op bezoek bij Divina - 13 december 2021

[Klik hier om de aflevering te beluisteren >>](#)

#### Het transcript begint hier

Ferry (met muziekje op achtergrond: Ik kom vaak super interessante mensen tegen tijdens mijn werk als podcast maker of privé. En vaak is er dan geen gelegenheid om diegene te interviewen over de dingen die ik echt interessant vind aan die persoon. Toen ik in april 2021 mijn eigen bedrijf begon, besepte ik me dat dit het ideale moment is om bewust tijd voor dit soort dingen vrij te gaan maken, zodat ik met jou kan delen wat mij inspireert; in de hoop jou te inspireren. In deze eerste aflevering bezoek ik iemand die ik online heb leren kennen in het afgelopen jaar. Wat mij aan haar boeide is haar optimisme; haar oprechtheid en gevoel voor rechtvaardigheid en hoe ze dat gebruikt tijdens haar leven en tijdens haar hobby's. Mijn naam is Ferry en ik ga op bezoek bij Divina.

*(met intromuziekje)* Waardoor laat jij je inspireren. *(echo-effect: Waardoor laat jij je inspireren. Waardoor laat jij je inspireren.)* Mijn naam is Ferry en als podcastmaker hou ik van inspirerende verhalen. In deze podcast praat ik met mensen die mij inspireren *(echo-effect: mij inspireren, mij inspireren)*. In de hoop dat jij ook op nieuwe ideeën komt.

*Muziekje loopt nog even door*

Ferry: Ik heb Divina leren kennen via het spel Weerwolven van Wakkerdam, dat we online spelen met dezelfde groep vrienden. Ze is 36 jaar. En uhm... hoe zou je jezelf omschrijven?

Divina: *(Lacht)* Uhm ja. Creatieve duizendpoot. Ik hou van zo logisch mogelijk nadenken. Erg positief en probeer vooral lichtpuntjes in te zien.

Ferry: Jouw leven is dus een soort van kerstboom.

Divina: Oeh ja... Nou ja, ik heb steeds iets minder met kerst in verband met 'het maar gezellig moeten zitten zijn', maar als ik dan aan de kerstboom denk dat denk ik: ja dat is wel leuk!

**Ferry:** Lichtpuntjes?

Divina: Lichtjes, balletjes, leuke dingen... Precies dat en de sfeer en zo

Ferry: Creatieve duizendpoot, logisch nadenken; Wat hangt er bij jou in de kerstboom?

Divina: *(Lacht)* Ballen!

Ferry: *(Lacht)* Behalve heel veel lichtpuntjes?

Divina: Ja ja heel veel lichtpuntjes. Ik heb toen ik ooit mijn kerstboom kocht meteen gedacht aan Led-lampjes; in verband met de stroom. Dus dat is mijn logisch nadenken. Die zitten erin, ja. En ook dat ik het heel erg leuk vind om, als ik bijvoorbeeld iets van iemand krijg rond de feestdagen, dat ik dat op één of andere manier probeer in de boom te verwerken. Ik heb bijvoorbeeld een heel

leuk soort kerstengeltje die gehaakt is; die hangt er ook in. En zodra dat ik die uit de doos haal, dan denk ik: Oh ja, dat heb ik van die persoon gekregen.

Ferry: Heb je meerdere van dat soort dingen?

Divina: Jawel. Een paar; niet heel veel nog.

Ferry: Eigenlijk hangt jouw kerstboom dus vol met herinneringen?

Divina: Ja ja.

Ferry: Bijzonder.

Divina: Ja, in ieder geval, dat probeer ik er wel van te maken. Het moet zeg maar niet een ding worden van dat is erg bont en blauw. Iets dat niet bij elkaar past. Ik probeer het dan wel zo te creëren dat het een beetje passend erin kan. Maar, ik vind dat wel mooi.

Ferry: Grappig.

Divina: Ja weet je, om alleen maar hetzelfde erin te doen... Ik zal wel opbiechten: ik heb nog nooit andere Kerstversiering gekocht voor in mijn boom.

Ferry: Wat is het meest ordinaire dan in je boom?

Divina: Geen idee. Ik denk niet dat ik dat heb. Ik heb zilveren en groene ballen; groen dat past in mijn huis. Ik heb lijmgroene vlakken op mijn muur in mijn huis, dus dat past bij mijn huis. Ik heb een zilveren slinger en een groene slinger. Niet gekleurde lampjes, maar gewoon heel mooi witte lampjes. Dus nee, er zit helemaal niks idiotoots in naar mijn idee.

Ferry: En een piek of een ster?

Divina: Wel een piek. Ja.

Ferry: Ja, ik ben echt meer van de ster.

Divina: Ja. Geen idee. Ik zal je eerlijk bekennen; ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee...

Ferry: Grappig.

Divina: Dat ga ik nu dus wel doen.

(Gelach)

Ferry: Wat zijn je overwegingen? Wanneer zou je een pik doen of doe je dit jaar een ster?

Divina: Nou misschien wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik... Ik ben niet een heel open gelovig persoon, maar ik ben gedoopt, heb belijdenis gedaan en ik heb wel gemerkt dat ik bijvoorbeeld afgelopen anderhalf jaar wel iets meer met mijn geloof bezig ben geweest en misschien is het eigenlijk dan wel een mooie gedachte om eens een ster erin te gooien... Of nou ja, niet gooien want dan gaat die kapot.

Ferry: Hangt ervan af. Als je plastic hebt.

Divina: Ja dat is waar, maar ik hou niet van plastic.

Ferry: Maar, vraag die dan bij me opkomt: is een ster... Staat een ster dichterbij wat je gelooft?

Divina: Voor mij misschien wel ja. Het zou ook kunnen zijn dat je daaraan denkt... sterren... Ja, hoe ga ik die uitleggen. ... Ja, sommige mensen denken dat als mensen overlijden, dat ze dan een sterretje worden in de hemel. Dat je het zo kan zien. Zo kan je natuurlijk ook een ster op een kerstboom zien en bij het hele kerstverhaal is de ster leidend

Ferry: De wijzen natuurlijk. Uit het noorden.

Divina: Ik denk dat dat het grootste punt is van een ster.

Ferry: Vraag me dan nu ineens af hoe zoveel mensen bij de piek komen.

Divina: Ik ook.

Ferry: Moet er überhaupt een piek in.

(Gelach)

Divina: Ja ik zou eigenlijk niet weten waarom dat er een piek op een kerstboom staat als je het zo bekijkt.

Ferry: Vaag.

Divina: Ja ik ben dan wel geneigd om te gaan googlen van joh, waar komt dat vandaan. Want ik weet het niet.

(Muziek start)

Ferry: Interessant. Oh wacht even voordat je meteen je telefoon pakt en gaat googlen; de ster is de originele piek. Die is inderdaad gelinkt aan de wijzen die op zoek gingen naar het kindeke Jezus en deze ster die wees 'm aan.

(Muziekje loopt zachtjes af)

Ferry: Dit jaar heb je mijn kerstkaarten gemaakt. Hoe lang maak je al kaarten?

Divina: Nou eigenlijk al vanaf toen ik redelijk jong was denk ik; een jaar of 7 of 8. Dan had je bijvoorbeeld de kaartjes die je maakte van theezakjes. Dan gaan we echt terug in de tijd.

Ferry: Mijn eerste reactie is: huh?? (Gelach)

Divina: Ja precies. Maar ja, die worden niet heel veel meer gemaakt. Volgens mij... Althans, ze zullen vast nog voorkomen. Maar ik kom ze eigenlijk niet meer tegen. Toen heb ik een ongeluk gehad met mijn brommer. Ik heb lang problemen gehad met mijn arm. Ik heb zenuwdystrofie opgelopen; wat voor veel pijn zorgt. Ik heb daar eerst mee om moeten leren gaan, maar dat kregen ze helaas niet meer weg getoverd. Dus heb ik een hele lange periode helemaal niet geknutseld. Toen ben ik op een gegeven moment een andere hobby gaan doen. Sieraden maken. Maar toen kreeg ik in oktober 2007 de diagnose MS en toen, volgens mij was het in 2014, het jaar nadat ik met mijn ouders naar familie in Canada was geweest en ik heel veel gave foto's had en daar iets mee wilde doen, toen heb ik een hele zomer 2 collages gemaakt, en toen zat ik echt binnen in huis. Het was heel heet en ik kan niet goed meer tegen de warmte sinds ik MS heb en toen dacht ik: echt ik moet wat doen. Ik hou van doen. Ik verveel me helemaal kapot. En op een gegeven moment zat ik te googlen naar creatieve ideeën en dingen die je kan doen. En toen kwam ik het apparaat tegen wat voor mij dé oplossing was. Omdat 3D-plaatjes knippen niet echt een optie meer was voor mij, in verband met handfunctie problemen. Het was een snijapparaat, dat noemen ze... Ja, je hebt ze van verschillende merken. Ik heb een Big shot, maar je hebt ook een Cuttlebug. Je hebt...

Ferry: (Gelach) Ja, Sorry. Ik vind die naam grappig.

Divina: Ja, ik heb ook nog een leuke anekdote daarover. ... Je hebt ze van allerlei verschillende merken. Volgens mij verkoopt de goedkope A-winkel inmiddels ook een snijapparaat en daarmee kan je een soort ijzeren snij malletjes; die kan je dan op papier leggen en als je dat tussen 2 platen neerlegt, door het apparaat haalt, dan snijdt die het papier uit. En dan hoef je niet alles meer zelf te knippen.

Ferry: Grappig.

Divina: Toen ik dat apparaat zag, toen dacht ik: Ja! En toen gingen er...

Ferry: Ik weet natuurlijk dat jij snijmallen hebt. Ik zie jou de hele tijd priegelen met mesjes en dingen.

(Gelach)

Divina: Nee. Er zitten een soort dunne randjes en die snijden het papier dan uit.

Ferry: Wow.

Divina: Dus je hoeft in principe gewoon niet heel veel meer te knippen en dat was voor mij eigenlijk wel de oplossing.

Ferry: Vet.

Divina: Ja. En toen heb ik ook echt in, volgens mij een maand, bedacht van: die ga ik ook gewoon kopen. En ik weet nog dat er iemand was die zei tegen mij: 'Ja en da's een duur ding en moet je dat nou wel doen', en uiteindelijk is diegene regelmatig bij mij, voordat ik zelfs maar een kaart af heb, degene die zegt: "ah wat leuk, die wil ik misschien versturen". Dan heb ik het over familie. Maar nee die vraagt me regelmatig of ik misschien een lief kaartje voor d'r wil maken om familie blij te maken.

**Ferry:** Want, voor wie doe je dit? Want je verkoopt het officieel niet.

**Divina:** Nee, ik verkoop officieel niet. Het is meer dat ik iets maak om anderen te laten zien van; oh, dit kun je ermee doen en dat kan je ermee maken; om mensen op ideeën te brengen. En ik heb toevallig iemand een keer leren kennen die zei van nou vind je dat misschien leuk om te doen; heb je misschien een extra doel zeg maar... omdat ik thuis zit en niet werk en het is ook geen verplichting dat ik dat doe. Maar ik af en toe, als ik inderdaad een keer wat materialen heb waarvan dat ik denk: dat is gaaf, dan kan ik dat insturen en dan kunnen zij dat laten zien.

**Ferry:** Ik ben nu alweer vergeten Hoe die naam was waarvan je zei dat je daar nog een leuke anekdote over had...

**Divina:** (Lacht hard) Nou maar, ik weet niet of het wel heel gepast is om dat in een podcast te verwerken.

**Ferry:** Juist! Juist wel!

**Divina:** Ik ken iemand die zo'n merk snijapparaat heeft.

**Ferry:** Nog één keer die naam even...

**Divina:** Een Cuttlebug.

**Ferry:** Een Cuttlebug. (*Lacht*)

**Divina:** Nou kreeg ik een... Diegene zou naar mij toe komen om wat te knutselen; samen wat te doen. En dat snijapparaat kan je dus opvangen en makkelijk meenemen en toen kreeg ik een appje: 'Zal ik mijn kut meenemen?' Je snapt dat ik echt... Er stond ook nog een andere zin voor en een andere zin na, dat ik echt echt tien keer het berichtje heb gelezen...

**Ferry:** (Lachend) Wat was je reactie?

**Divina:** Nou ik heb eerst echt heel hard zitten lachen, want ik dacht echt: Hé???? Nou ja, uiteindelijk snapte ik het en dacht ik: ze bedoelt natuurlijk d'r Cuttelbug en die doet ze afkorten. En toen dacht ik: Oh ja. Toen heb ik een berichtje teruggestuurd: 'Ja hoor, is goed'.

**Ferry:** (*Lacht hard*)

**Divina:** Net gedaan of dat er bij mij niks verkeerd was gegaan, maar ja, dat is mijn anekdote daarover. Dus als ik ooit überhaupt dat apparaat zie of het woord hoor, dan...

**Ferry:** Dan gaan je mondhoeken omhoog.

**Divina:** Ja precies. Daar kom ik nooit meer vanaf.

**Ferry:** Dan gaan we samen de kerstkaarten bekijken. We klimmen samen de trap naar zolder op waar ze speciaal voor mij een looppad heeft vrijgemaakt naar haar bureau.  
(Op de achtergrond het geluid van twee mensen die een trap beklimmen.)

**Divina:** Nog een klein stukje... En dan heb je hier de deur.  
(Geluid van een harde klap.)

**Ferry:** Dat dus.

**Divina:** Dat bedoelde ik (*Begint te lachen.*)

Ferry: Sorry...

**Divina:** Nee nee, maakt niet uit. Is maar een stoel. Ik hoop dat je nu gaat snappen waarom ik het iets heb vrijgemaakt.

**Ferry:** Dit is het pad wat je hebt vrijgemaakt ja?

(Op de achtergrond hoor je gestommel en geschuifel van schoenen.)

**Divina:** Ik ga heel even je hoofd pakken, als je even iets verder loopt? Ja, want er zit hier een balk. Dan ga je wel rechtdoor, dus je moet even uitkijken. Ja. Nog meer of... Ja stop, want anders loop je nu tegen m'n loopband aan.

**Ferry:** Kan je de ruimte omschrijven.

**Divina:** Wow. Iemand heeft ooit wel eens gezegd: 'Hoe vind je hier nog spullen?' Ik heb, als ik voor me kijk, in ieder geval een knutselmat. Dan staan er een aantal bakjes met spulletjes die ik wel veel pak en gebruik; dingetjes met papier of überhaupt uitgesneden dingen die ik nog een keer kan gebruiken, maar toch niet ging lukken op een andere kaart. Er staat een daglichtlamp om aan mezelf te denken, dat als ik niet genoeg vitamine-D krijg. Aan de rechterkant van mij... Daar staat mijn Bigshot, dat is mijn snijapparaat. En dan heb ik een bureautje aan mijn rechterkant en daar staan ook nog allemaal bakjes op. En dan kan ik even wat titels op gaan noemen wat op de bakje staat: herfst decoratie, letters alfabet, Bullet Journal, klein materiaal, cijfers, onafgemaakte kaarten en onafgemaakte kerstkaarten zijn nog apart. Ik heb een bakje gemaakt voor mijn nichtje; daar ben ik wat voor aan het creëren, ik heb een bakje met 'toch nog wel 3D plaatjes en dan heb ik van een aantal merken heb ik ook de snijmallen in bakjes zitten. En ik heb aan de onderkant van het bureau allemaal mappen met gekleurd papier staan en, dat noem je magneetvel mappen, daar zitten dan ook weer snijmallen in. Vraag me niet hoeveel ik heb, want dat weet ik niet meer.

**Ferry:** Het voelt voor mij nu een beetje... Heb jij de Harry Potter boeken gelezen?

**Divina:** Ja?

**Ferry:** Dat ik aan een bureau zit tegenover Hermelien Griffel, Hermione Granger in het Engels, die dan tussen allemaal stapels boeken zit te studeren met zo'n opening voor je neus vrij gemaakt.

**Divina:** Oh ja! En geloof mij, wanneer ik echt met de kerstkaarten bezig ben, dan is dat openingetje nog kleiner.

**Ferry:** We hadden het net heel even over het ontstaan hiervan, toen zei je in één zin dat je dit bent gaan doen nadat je een ongeluk hebt gehad en de diagnose MS heb gekregen. Nou zei je dat op een bepaalde manier die mij een beetje triggerde... Het klonk alsof je heel veel haast had met die zin en dat snap ik denk ik ergens wel.

**Divina:** Nou ja, goed. Kijk, ik ben ziek. Chronisch ziek. Ik word niet meer beter. Ik hoop stiekem wel dat ze misschien iets gaan vinden hoor, daar niets van. Maar ja, die kans is ook wel groot dat dat niet is zolang ik leef, maar ik heb zoiets van ja, het feit dat ik ziek ben wil dus niet zeggen dat ik dat het belangrijkste vind. Het belangrijkste is dat ik bijvoorbeeld iemand blij kan maken met een leuk kaartje. Dus dan vind ik dat verhaal... Het is heel belangrijk in mijn leven, maar het is niet the worst case scenario en dat je niks meer kan doen in je leven. Dus Vandaar dat ik er soms wel snel overheen hobbel.

**Ferry:** Ja. Want ik vind het ergens heel bijzonder of zo, omdat ik juist merk dat je er ook weer positieve dingen uit meeneemt. Ik denk dat het niet per se daardoor komt, maar als ik jou hoor over je hulpmiddelen en hoe je daarmee omgaat, dan heb ik af en toe de indruk dat je het nog net niet zelf betaald. Maar je bent wel bezig met: wat is het meest logisch. Wat is het meest... Je probeert er voor jezelf het maximale uit te halen. Maar daarbij hou je heel veel rekening met je omgeving.

**Divina:** Ja, nou ja, goed. Ik heb gewoon heel erg... Ik had een nadeel dat, toen ik de diagnose MS kreeg, ik eigenlijk direct al problemen had met lopen. Dus dat is wel mijn zwakte. Ik kan nog lopen, maar dat is vooral in huis en net in de tuin en eventueel van een taxi naar de voordeur. Maar daarbuiten is het eigenlijk een no go. Dus omdat ik daar meteen al problemen mee kreeg, had ik zoiets van ja... Dan kan ik heel veel thuis gaan zitten om dat ik het niet red, niet kan of iets dergelijks, maar ik had zoiets van ja, als ik dat doe dan heb ik eigenlijk alleen mezelf ermee. Dat ik het mezelf eigenlijk dus alleen maar moeilijk maak; dingen gaan missen waar ik bij had kunnen zijn, waardoor ik herinneringen kan maken en aan dingen terug kan denken. Dus toen dacht ik van ja, dan maar een rolstoel. 'T ding is niet leuk. Zou er ook liever niet in zitten, maar daardoor heb ik wel van alles kunnen doen en kunnen meemaken tot nu toe. En zo zie ik dat eigenlijk met ieder hulpmiddel. Kijk naar wat het je oplevert in plaats van wat er niet leuk aan is.

**Ferry:** Je zit sowieso heel erg aan de positieve kant.

**Divina:** Ja ik zie dat niet als iets dat speciaal is, omdat het...

**Ferry:** Maar dat is precies wat ik bedoel. Gewoon, heel veel mensen, die hebben daar moeite mee. Ik zeg niet dat jij daar nooit moeite mee hebt; dat weet ik niet....

**Divina:** Oh nee, ik heb heus wel eens moeite.

**Ferry:** Je hebt een soort van van doorlopend optimisme of zo.

**Divina:** (Lacht) Ja, wat volgens mij ook wel eens bij mensen heel irritant over kan komen denk ik.

**Ferry:** Dat is juist één van de redenen voor mij... Kijk, ik probeer altijd iets te leren van mensen om me heen, dat ik denk van: hey, daar kan ik iets mee.

**Divina:** Ja... Nee, het is iets wat eigenlijk altijd, denk ik, in me heeft gezeten. Maar als ik aan vroeger denk was dat iets dat eigenlijk niet zo op de voorgrond was. En dat is eigenlijk alleen maar versterkt nadat ik ziek ben geworden en ik heb dat ook niet extra gekregen omdat ik bijvoorbeeld therapie heb gehad of wat dan ook. Dat is iets dat me gegeven is en stiekem ben ik daar heel blij mee en maak ik dankbaar gebruik daarvan.

**Ferry:** Waar ik heel kort nog wel benieuwd naar ben zijn twee dingen: ik vind het wel leuk om straks de kerstkaarten even te voelen.

**Divina:** Nou die ben ik dus net aan het pakken.

**Ferry:** Maar, nog een vraagje. Want er zijn nog dingen die jij, daar ben ik toch wel benieuwd naar... Jij vult je dagen hiermee en Altijd als ik jou bel, ongeveer bijna altijd, wel...

**Divina:** Ik ben vaak ja... Ik ben hier vaak te zoeken.

**Ferry:** Wat wil je nog maken?

**Divina:** (Lacht) Wat ik nog wil maken... Oh, Daar vraag je me echt wat... Ik wil foto's van mijn nichtje wil ik screppen om in een lijst op te hangen. Thuis, binnen aan de muur. Ik wil nog een leuk jute zakje voor mijn nichtje maken, voor de Sinterklaas in de toekomst, dat ze daar d'r wortel in kan doen.

**Ferry:** Want ze is nog heel jong...

**Divina:** Ja ze is nu zes maanden. Dus dat is een beetje vroeg, maar ik... ja, wat wil ik nog meer... Ik begin volgend jaar; dan ga ik weer heel enthousiast aan een nieuwe bullit journal bezig. Dat is ook iets wat ik dus doe. Dat heeft ook alles te maken met creatief bezig zijn, inkt en letteren. Nou ben ik niet zo goed in letteren; ik gebruik stempels... Oh, wat wil ik nog meer maken. Ja, iets leuks voor om bijvoorbeeld met Kerstmis of Sinterklaas in mijn raam te zetten. Daar heb ik dan weer MDF-materialen voor die ik weer op kan leuken. Je kan het zo gek niet verzinnen.

**Ferry:** Ik wou net zeggen, volgens mij kan je nog wel even doorgaan.

**Divina:** Ja, ja. Laat ik het zo zeggen: ik denk serieus als ik op een gegeven moment weet dat ik er niet meer ga zijn, dat ik dan nog bedenk van: ja maar ik wilde nog dat doen en dat zeg maar...

**Ferry:** Vindt je dat niet heel spannend?

**Divina:** Nee... Ja, nee, ik weet dat dat...

**Ferry:** Dat is een soort van wel mijn grootste angst of zo. Dat ik denk als er dan een dag komt waarop ik weet dat ik niet lang meer heb, dat ik dan ineens beseft hoeveel ik niet gedaan heb. Wat ik dan nog...

**Divina:** Ja, maar ik denk dan: als je er dan niet meer bent, dan ben je er niet meer. Dus niemand merkt dat als je iets vergeten bent.

**Ferry:** Da's waar. (Lacht)

**Divina:** Ja weet je wel. Soms denk ik wel eens dat als ik er niet meer zou zijn en mijn familie moet mijn zolder opruimen...

(Hard gelach)

**Ferry:** Mijn moeder, die haakt heel veel en ik stel me dat soms wel eens voor... Daar moet ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Hele nare gedachte is dat... Dat ik denk van... Ja, trouwens, dit is een hele mooie gedachte eigenlijk, want ik heb deze wel eens doorlopen; dat mijn moeder die haakt heel erg veel. IK heb wel eens met mijn moeder over de dood gesproken. Maar op een gegeven moment dacht ik van stel dat zij er niet meer is. Wat moet ik dan... Wat voor troep ze allemaal wel niet heeft; hoeveel ze gedaan heeft en dat rijtje ging maar door en op een gegeven moment, ik weet niet precies meer hoe dat ging, eindigde dat met hoe trots ik eigenlijk ben op wat ze doet. Een hele rare gedachtegang die voor mijn gevoel ging eindigen in van: ah wat sneu dat ze dat allemaal niet meer heeft kunnen gebruiken, tot wat ben ik trots dat ze dat nu doet.

**Divina:** Ja, ik denk gewoon terug aan bijvoorbeeld al die keren dat ik mijn familie kerstkaarten heb gestuurd; dat ik denk die heb ik lekker niet in de winkel gekocht en daar zit mijn hart en ziel en m'n zweet in... Dat.

**Ferry:** Ja, maar doe je dat ook voor anderen? Want je hebt mijn kerstkaarten gemaakt.

**Divina:** Ja daar zit geen zweet in, dat heb ik bekeken.

**Ferry:** Wel hart?

**Divina:** Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Ja, dat wel en ik ben nu ongeveer op de helft.

**Ferry:** Ja wat staat er nu op, het is misschien wel leuk als je hem gehad hebt. Er staat natuurlijk ook een plaatje op de website. Dan hebben we een soort van moment opname...

**Divina:** Ja, ik ben eigenlijk stiekem wel het meest trots op de basis, want die is voor mij gewoon heel goed gelukt. En ik weet niet of je dat hoort,

**Ferry:** Ja, dat dat maakt het wel echt heel erg tof. Wow,

**Divina:** Een echte ouderwetse LP. Dus, nou ja, en dan heb ik ook nog; die heb ik klaar.

**Ferry:** Oh, het zijn er twee of trek ik hem nou stuk? Oh nee, ik kan hem openmaken.

**Divina:** Ja, je kan hem openmaken.

**Ferry:** Ja natuurlijk. ... Ja grappig. Ik had hem in mijn hand en ik vergeet gewoon dat je een kaart open kunt maken.

**Divina:** Ja. Nee, het is echt een kaart die je kan open maken. Maar dit is gewoon zo goed gelukt om een ouderwetse LP na te maken en dat was wel echt jouw wens. Dat heb ik echt gevraagd. En toen heb ik na zitten denken van ja, kan ik dat maken? Want ik had mallen en dacht van ja, dat is te breed; daar zitten stukjes tussen en toen bedacht me opeens, maar er is wel een mal, die kan dat wel. Dus toen ben ik daarna op zoek gegaan en dan komt er, wat dan weer een beetje mijn idee was, tegenwoordig zijn ze echt heel klein, maar normaal gesproken had je als je iets insprak een microfoon. En daar moet ik alleen nog iets achter gaan plakken, wat een beetje op zo'n ouderwetse microfoon... wat er omheen zat.

**Ferry:** Hallo.

**Divina:** Precies, als die nou eens echt werkte. Die komt erop; er komt een hele leuke mooie ouderwetse microfoon op.

**Ferry:** Zelfs de streepjes, die kloppen ook nog... Grappig.

**Divina:** Ja. En dan komt er een hele leuke tekst op. Die heb jij verzonnen.

**Ferry:** Zeker, maar weet die niet meer uit mijn hoofd. Hij staat op het plaatje.

**Divina:** En dat is de reden dat ik zei van: die heb jij bedacht, want ik weet 'm ook niet.

**Ferry:** Iets over verhalen die gaan leven of een variant daarop... Op de onderkop.

**Divina:** Wat precies bij jouw bedrijf past.

**Ferry:** Er zit zelfs een plug aan.

**Divina:** Jazeker. Er hoeft alleen nog maar een draadje aan.

(Er start een achtergrondmuziekje)

**Divina:** En toen bedacht jij iets heel erg leuks waardoor dat mensen dus bij jouw boodschap kunnen komen. Ook omdat het natuurlijk niet alleen tekstueel is, maar jij doet natuurlijk podcasts maken en toen bedacht jij dat jij er wel een QR-code in wilde hebben. Die moet er nog in komen, maar zodat mensen die QR-code kunnen scannen en dan bij een gesproken bericht uitkomen. Dat vond ik ook wel een heel mooi idee. Dus dat was extra bij mij dat ik dacht: ja daar wil ik iets voor gaan maken. Dat vind ik een gaaf idee en er zit een hele gedachte en een verhaal achter en dan vind ik het heel leuk om de gedachte en het verhaal tot uiting te brengen.

**Ferry:** Dan delen we die passie.

**Divina:** Ja, ik zal jou niet met mijn snijmallen aan de weer gaan laten; ik weet niet wat er dan uitkomt.

**Ferry:** Dan denk ik dat we bloed, zweet en tranen hebben.

**Divina:** (*Lacht*) Maar weet je iedereen heeft zo denk ik altijd wel iets waar die goed in is en uiteindelijk denk ik ook altijd wel dat er iets is waarin het bij elkaar komt. Want bij alles zit altijd wel een gedachte, een droom of een verhaal... En die zijn het mooiste.

**Ferry:** Zeker. ... Ik vind het een mooi einde.

**Divina:** Ja ik eigenlijk ook.

**Ferry:** Dankjewel.

**Divina:** Alsjeblieft en ik zeg... fijne dagen.

**Ferry:** Tot zover deze allereerste aflevering van ferry op bezoek. Wat vond jij inspirerend. Laat het me weten via [ferrybezoekt.nl/divina](http://ferrybezoekt.nl/divina). Ze heeft ook een eigen website waarop ze laat zien wat ze maakt. [www.divien.nl](http://www.divien.nl).

**Ferry:** Mijn naam is Ferry Molenaar en ik ben podcast creator. Wil je weten wat ik voor jou en je podcast kan betekenen. Kijk dan op mijn website [WWW.puntpodcastcreator.nl](http://WWW.puntpodcastcreator.nl).